

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ
ΡΟΒΙΝΣΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ

(Συνέχεια: Ίδε σελ. 44)

Τόσον μικρά ή καϊμένη ή Μηλιά, και όμως έπρεπε να συλλογίζεται και να προβλέπη τα πάντα, να αποφασίζει χωρίς γονείς δια να την συμβουλεύουν, χωρίς κανένα δια να την βοηθή και να την προστατεύη! Άλλ' είχε γενναίαν ψυχήν, όπως σας είπα. Μετά το λιτότατον δείπνον, έβαλε τον αδελφόν της να κοι-



ΑΝΑΠΡΕΙΟΣ ΕΥΖΩΝΟΣ (Μεσαία Τάξις)

Βραβευθείς εις τον 52ον Διαγωνισμόν της Διαπλάσεως προς εύριστον των Λύσεων Πεντα. Ασκήσεων

μηθ' εκείνη όμως δεν έπεσε μαζί του.

— Δεν έρχεσαι και σύ; ήρώτησεν ο Γιαννάκης.

— Τώρα θά'λλω. Κοιμήσου, αγάπη μου.

Ο μικρός έκλεισε τα μάτια του και μετ' όλιγον εύρέθη εις τον κόσμον των όνειρων, όπου είδε τον πατέρα του να επιστρέφει εις το σπίτι φορτωμένος φάρια και την μητέρα του να του βάζει εις το πιάτο του μίαν ώραίαν και ζεστήν σούπαν. Έτρωγεν αυτήν την σούπαν, όταν ή αδελφή του τον ετραθήξεν από το χέρι.

— Τι; εζήμερώσε; ήρώτησεν ο Γιαννάκης μισοκοιμισμένος.

— Όχι, ακόμα! αλλά πρέπει να σηκωθείς.

— Να μην ήλθαν να μας πάρουν;
— Όχι! πρέπει τώρα να πάμε 'ς το σπίτι να πάρουμε φωτιά.
— Και γιατί;
— Για να βράσωμε τον άστακό.
— Ά μπά! Άρσέ με τώρα να κοιμηθώ και πηγαίνουμε αύριο.
Και ο μικρός έγύρισεν από το άλλο πλευρόν έτοιμος να συνεχίση τον ύπνον του.
— Θέλεις λοιπόν να σε αφήσω εδώ; Γιατί εγώ θά φύγω...
— Ά, όχι! όχι!

Και ο Γιαννάκης ήρ- χισε να κλαίη και να φωνάζη, και εκράτησε την αδελφήν του από την μέσην δια να μη του φύγη.
« Πάψε λοιπόν! θά μας ακούσουν!»
Και επειδή εκείνος έξηκολούθει να φωνάζη:
«Νά, νά, θά σ'ακούσουν οι δράκοι της θάλασσας και θά έλθουν να μας πάρουν από την τρύπα...»

Η άπειλή αυτή έφερε το αποτέλεσμα της. Ο μικρός, ακίνητος τώρα, μόλις έτολμούσε να πάρη αναπνοήν... Η Μηλιά τον ενέδυσσε, και έβγήκεν από το σπήλαιον. Η πανσέληνος εφώτιζε με το λευκόν της φώς την θάλασσαν και τον βράχον, ως αν ήτον ήμέρα. Ευτύχημα αυτό, διότι τα παιδιά θά έβλεπαν καλά τον δρόμον. Όταν όμως θά εφθαναν εις το σπίτι, καλύτερα να εκρύπτετο μέσα εις σύννεφα ή σελήνην, δια να προφυλαχθούν από κάθε κακό μάτι τα όρφανά.

— Έλα, πάμε, είπεν ή Μηλιά.
Όταν εφθασαν εις την είσοδον του ύπογειου διαδρόμου, ή Μηλιά έδωσεν εις τον αδελφόν της τας ίδιαις παραγγελίας, όπως και όταν είχαν έλθη. Η τρύπα εις εκείνο το μέρος του βράχου ήτο πλατυτέρα από την άλλην, ή όποια υπήρχεν έξω εις την ακτήν. Η Μηλιά έβδηκε με μεγάλην εύκολίαν εις το ύπόγειον και ήρχισε να σύρεται, ακολουθουμένη από τον αδελφόν της, ο οποίος της εκράτει τα πόδια.
Όταν εύρθη αρκετόν διάστημα ή Μηλιά, ενόμισε πλέον ότι εφθασε και εσκαψε δια να διατρυπήση την άμμον... Πραγματικώς άμμον συνήτησαν τα χέρια της... εύρίσκειτο λοιπόν εις την άκραν του διαδρόμου. Έν τούτοις ή άμ-

μος δεν εφευγεν, ή τρύπα δεν άνοιγεν, ο ούρανός δεν εφαινετο, και μαύρον σκότος έξηκολούθει να περιβάλλη τα παιδιά. Ένώ έσκαπτεν ή Μηλιά, ή άμμος έπιπτε πάλιν επάνω εις το κεφάλι της... και μέσα εις το στόμα της, το όποιον άνοιγε δια άναπνέη, μετά μεγάλην κόπου τώρα... Μα τί συνέβη λοιπόν; Μήπως ή τελευταία παλίρροια είχε φέρη εκεί νέον και πυκνόν στρώμα άμμου;
«Έσκασα!» ήκούσθη μία φωνή άδύνατη απ' όπισθεν από την Μηλιάν. Ητο ο Γιαννάκης, ο οποίος δεν ήμπορούσε να άναπνεύση.

«Έχαθήκαμε!» έσκέφθη ή μικρά. Και με την δύναμιν που της έδωσεν ή άπελπισία, έπροχώρησεν άκόμη εμπρός, και έσπρωξε την άμμον με το κεφάλι και με τα χέρια.

Άλλοίμονον! όλον της το κεφάλι έχώθη, έτάφη μέσα εις την άμμον... Τώρα βέβαια θάπέθνησκεν... Άλλ' εζαφνα ήσθάνθη τα χέρια της να δροσίζονται... Ητον ο άήρ, δηλαδή ή ζωή... Έλαβε θάρρος ή Μηλιά και με μίαν τελευταίαν προσπάθειαν, έβγήκεν έξω, σπρώξασα την άμμον με τα χέρια, με το κεφάλι, με το σώμα της όλον... Άλλά τί τρόμος την έπιασεν, άμα είδεν ότι ο αδελφός της δεν την είχαν ακολουθήση!

«Θά έσκασε!... Γιαννάκη! Γιαννάκη!» εφώναξε.

Καμμία άπάντησις. Έξω φρενών ή Μηλιά ώρμησε και έχώθη πάλιν εις την τρύπαν, όπου εύρίσκει τον αδελφόν της ανίσθητον, τον πιάνει από τα χέρια και τον τραβά έξω. Ευτυχώς ο άήρ του υπαίθρου τον έκαμε να συνέλθη άμέσως.

«Πού είσαι, Μηλιά;» είπεν άνοίγων τα μάτια.

— Έδώ, πουλάκι μου!

— Άχ! πώς εφοβήθηκα μέσα 'ς εκείνο το σκοτάδι... δεν θέλω να ξαναφύγουμε πειά από το παλάτι μας.

— Έλα, πάμε τώρα 'ς το σπίτι μας. Τον έπηρε από το χέρι και ήρχισαν να τρέχουν, ζωογονούμενοι από τον άέρα της θάλασσας και από την ελευθερίαν, την οποίαν είχαν στερηθή τόσας ήμέρας... Έντούτοις όσω έπλησίαζαν εις το σπίτι, ή Μηλιά έπεριπατούσε αργότερα, και κάθε τόσον εστέκετο μήπως ήθελε ακούση τίποτε όμιλίας. Άλλά μόνον ο κρότος των κυμάτων διέκοπτε την σιωπήν της νυκτός.

«Τό σπίτι μας! να το σπίτι μας, Μηλιά!» εφώναξεν ο Γιαννάκης χαρούμενος.

— «Σούτ! σιωπή!»

Τρομαγμένη ή Μηλιά του έκλεισε το στόμα με το χέρι της. Και εστάθη νακούση... Τίποτε! ή φωνή του μικρού δεν εύρεν ήχώ και έξηκολούθησαν να

προχωρούν... Η Μηλιά έδοκίμασε την θύραν' ήτο κλειστή.

— Από που θά έμπούμε; ήρώτησεν ο Γιαννάκης.

— Από τον κήπο θά'νέσω από την σκλα, που πιστεύω να την άρρησαν 'στη θέσι της, θά περάσω μέσα από την θυρίδα της άποθήκης και θά έλθω να σου άνοιξω.

Εις το σπίτι του πλέον ο μικρός δεν εφοβείτο. Έμεινεν εκεί έξω μόνος, ή Μηλιά έβδηκεν από τον κήπον, και μετ' όλιγον ήλθε και του ήνοιξε την θύραν... «Ω, πώς έπαλλεν ή καρδιά των, με πόσην συγκίνησιν εζανάβλεπεν το σπιτικάτων!» Όλα ήσαν άκόμη εκεί, όπως τα είχαν αφήση. Άφ' ου έλειπαν τα παιδιά, δεν είχαν τολμήση να τους πωλήσουν τα πράγματά των, πριν μάθουν τί απέγιναν.

Πρώτα-πρώτα ή Μηλιά έψαξε δια να εύρη σπύρα, καθώς και την ύσκαν και την πέτραν, με την οποίαν ο πατέρας της άναθε την πίκαν του εις την βάρκαν. Αυτό προπάντων έπρεπε να εύρη και να πάρη, διότι ήξευρε και αυτή να νάβη φωτιάν με το τ σ α κ μ α κ ι. Έτριψεν ένα σπύρον και άναψε ένα κερί. Ητο άνάγκη να βλέπη, δια να εύρη αυτά που εχρειάζετο.

Η Μηλιά ήνοιξε το έρμαρι, όπου ή μητέρα της έφύλαττε τα φορέματα και τα ασπρόρουχα. Τώρα δεν είχε πολλά πράγματα μέσα. Έντούτοις υπήρχον μερικά σενδόνια και δύο κουβέρτες. «Ω, τί καλά, να ήμπορούσαν να τα πάρουν όλα, δια να μη κοιμώνται πλέον επάνω εις τα φύκη! Άλλά ήσαν πολύ βαρεία. Έν τούτοις ή Μηλιά έβγαλε μίαν κουβέρταν.

«Θά την κάμω σαν σάκκο, είπε, και θά βάλω μέσα ο,τι πρέπει να πάρουμε.»

Έξαφνα ήκουσε κάτι φωνές μεθυσμένων, που ετραγουδούσαν εις τον δρόμον του χωρίου. Και έσβυσεν εύθυσ το φώς.

— Γιαννάκη, αν μας εύρουν εδώ έχαθήκαμε! είπε. Έλα γρήγορα να κρυφθώμε.

— Πού; 'ς την άποθήκη;

— Όχι! όχι! φέγγει πολύ και θά μας ιδούν 'ς την σάλα. Καλλίτερα εδώ, 'ς την πλαγιήν κάμαρα!...

Άμα ή Μηλιά εισήλθεν εις το δωμάτιον, εφοβήθη, συλλογισθεΐσα ότι πρό όλιγων άκόμη ήμερών, είχαν ιδή επάνω εις εκείνο το κρεβάτι την μητέρα της, γλωμήν με μάτια κλειστά... Άλλά τί να κάμη; Άλλο μέρος δια να κρυφθούν δεν υπήρχεν.

Έν τώ μεταξύ αι φωναί έπλησίαζον... όλιγον άκόμη και οι μεθυσμένοι θά εύρίσκοντο απέξω από το σπίτι...

[Έπεται συνέχεια]
Κατά το Γαλλικόν της Α. Ζεννεβραΐη. ΦΩΚΙΩΝ ΘΑΛΕΡΟΣ

ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΠΟΛΥΕΛΑΙΟΣ

Ο κύριος Ευθύφρων Έπιστημονίδης, — δικακριμένος και γνωστότατος φυσιοδίφης, — εις έν από τα πολλά και διάφορα ταξείδια, τα όποια έκαμεν εις την ζωήν του, χάριν επιστημονικών σκοπών, ητύχησε να λιαύση κ' ένα μεγάλον πολύποδα, τον όποιον, από τας άκτάς της Άλγερίας, όπου εζη ήσύχως μεταξύ των σπόγγων, τρεφόμενος με πίννας και μαλάκια, τον μετέφερεν εν πομπή εις το σπουδαστήριόν του, έν μέσαις Αθήναις!

Ο κύριος Έπιστημονίδης, με την γεροντικήν του αδυναμίαν, — την οποίαν, φαίνεται, ή σοφία δεν αποκλείει, — ήρέσκετο να εκλαμβάνη τον πολύποδά του ως το μυθολογούμενον εκείνο θαλάσσιον τέρας, το όποιον έχει μήκος ενός και ήμισους μιλλίου! Το βέβαιον είνε, ότι ο πολύπους του, όσον μεγάλος και αν ήτο, δεν

περυσινήν «Διάπλασιν») και μη γνωρίζων τίνι τρόπω να φωτίση την αΐθουσάν του την εύρειαν και κάπως σκοτεινήν, — διότι, πρέπει να ήξεύρετε, ότι εις την οίκίαν του κ. Έπιστημονίδου μόνον το πνεύμα του είνε φωτισμένον, — συνέλαβε την φωτεινήν ιδέαν να ζητήση την βοήθειαν του πολύποδος. Ένεπιστεύθη λοιπόν εις ένα έκαστον των πλοκάμων του από έν κηρίον, και ούτω έκαμεν ένα... ζωντανόν πολυέλαιον!

Το θέαμα ήτο εκ των σπανιωτάτων. Έπωφελήθη δε της εύκαιρίας ο κ. Έπιστημονίδης να όμιλήση εκτενώς περί του θαλάσσιου τούτου ζώου, του ήκιστα εκκυστικού την όψιν, το όποιον όμως ενέπνευσεν εις τον Βικτωρ Ούγγω μίαν των δραματικωτέρων του σελίδων, την οποίαν βεβαίως θά θαυμάσετε και σεΐς μίαν ήμέ-



είχε τας τεραστίας αυτάς διαστάσεις... Πώς τώρα, αφ' ου άπαξ τον απέσπασεν από το ύγρον στοιχείον του, κατώρθωσε να τον διατηρήση ζωντανόν μέσα εις το δωμάτιόν του, δεν ήξεύρω να σας είπω καλά-καλά. Τοϋτο είνε μυστήριον, και ή επιστήμη του κ. Έπιστημονίδου είχε πολλά μυστήρια... Γνωρίζω μόνον, ότι κάθε πρωί ο φυσιοδίφης έχει χρέος να παρουσιάση προς τον πολύποδα την ζαχαροδόχην του. Εκείνος τότε βυθίζει και τα όκτα του χέρια — ή τους π λ ο α μ α ο υ ς του, όπως λέγει ο κ. Έπιστημονίδης, — εις το δοχείον, και λαμβάνει οκτώ βώλους ζαχαρώδους, τους οποίους και καταβροχθίζει με την μεγαλητέραν εύχαρίστησιν.

Πρό τινων ήμερών, ο κ. Έπιστημονίδης θέλων να κάμη μίαν έσπερινήν επιστημονικήν διάλεξιν περί των θαυμασίων του πυθμένος της θάλασσας (Ίδε και «Οικόγένειαν Μαντζουράνα» εις την

ραν, όταν θανατώνετε τους «Έργάτας της Θκλάσσης» του περιφήμου γάλλου ποιητού...

Ο κ. Έπιστημονίδης όμως — ο όποιος δεν είνε ποιητής, — ισχυρίσθη ότι ο Βικτωρ Ούγγω είδε το ζώον τούτο με τους όφθαλμούς της φαντασίας του, οι όποιοι, ως γνωστόν, είνε ώπλισμένοι με φακούς μεγεθυντικούς.

Όπωςδήποτε οι άκροαταί του φυσιοδίφου έμειναν κατευχαριστημένοι και από την διάλεξιν και από τον φωτισμόν. Το μόνον δυσάρεστον είνε ότι, κυττάζοντες διαρκώς τον ζωντανόν πολυέλαιον, — αι κυρίαί προπάντων, — επέστρεψαν εις τας οίκιας των με θαμβωμένους όφθαλμούς και με πονεμένον λαϊμόν...

«Ε, μικρόν το κακόν, θά είπητε! Όταν κανείς βλέπη και ακούη τόσον περίεργα και σοφά πράγματα, αξίζει να υποφέρη και όλιγον. Πώς; ΚΙΜΩΝ ΑΛΚΙΑΝΣ

